

# Wil je gereinigd worden van zonden?

*Een vraag van  
Levensbelang*



# Wil je gereinigd worden van zonden?

*Een vraag van  
Levensbelang*

*bePurified*.org

## **Wil je gereinigd worden van zonden?**

*Een vraag van Levensbelang*

Eerste druk: december 2019

Copyright © 2019 Sietse Lagendijk

Auteur: Sietse Lagendijk

Ontwerp en vormgeving: Standaut, [www.standaut.com](http://www.standaut.com)

Uitgave: Stichting Be Purified, [www.bepurified.org](http://www.bepurified.org)

ISBN 978-90-824700-1-7

NUR 707

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan de Statenvertaling. De Statenvertaling is een tekst uit het publieke domein.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

# INHOUD

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Inleiding .....                 | 5  |
| Gods verlangen .....            | 7  |
| Gods regels .....               | 9  |
| Onze vrije wil .....            | 11 |
| Onze keuze .....                | 13 |
| Het gevolg van onze keuze ..... | 15 |
| Gods tucht .....                | 17 |
| Gods oplossing .....            | 19 |
| Nawoord .....                   | 35 |

---

# INLEIDING

<sup>1</sup> Thess. 4:7-8

*Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, Die ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft gegeven.*

Wil je gereinigd worden van zonden?

Misschien vind je het een vreemde vraag of heb je er nooit over nagedacht. Toch is het een vraag van levensbelang. Niet alleen voor je korte leven hier op aarde, maar vooral voor wat daarna komt.

Reiniging van zonden is een van de belangrijkste thema's in de Bijbel, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Toch wordt er vaak overheen gelezen of gedacht dat het niet zo belangrijk is.

<sup>Matth.</sup> 1:21

Misschien heb ook jij het belang ervan onderschat. Wist je bijvoorbeeld dat het allereerste wat in het Nieuwe Testament over Jezus' bediening wordt gezegd, is **dat Hij Zijn volk zal zalig maken (redden) van hun zonden?**

Gered worden van zonden betekent meer dan alleen vergeven worden. Als we Jezus werkelijk gaan volgen, zullen we van onze zondige neigingen worden verlost. Het is een proces dat tijdens ons

aardse leven móet beginnen, om uiteindelijk in Gods nabijheid te kunnen zijn.

Om de noodzaak van redding of reiniging te begrijpen, begint dit boekje met een uitleg over het volmaakte plan van God. Vervolgens lees je waar het mis gaat, om uiteindelijk te komen bij de oplossing.

Om Bijbelstudie te stimuleren zijn geciteerde Bijbelteksten en uitspraken die herleid zijn uit een Bijbelgedeelte in het rood geschreven. In de zijlijn zie je vervolgens waar je het in de Bijbel kunt terugvinden. Het is sterk aan te raden om de gedeeltes op te zoeken en in de context te lezen. De overige ruimte in de zijlijn kun je gebruiken voor je eigen aantekeningen.

---

# GODS VERLANGEN

Gen. 1:26 Toen God de mens schiep zei Hij: **“Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.”**

Gen. 2:8 **Adam en Eva, de eerste mensen, werden door God in een prachtige omgeving geplaatst**, waarin zij net als Hij oneindig creatief konden zijn. Ze konden genieten van adembenemende wonderen in de natuur, hadden eten in overvloed en leden geen enkel gebrek.

Gen. 3:8 **Ook God zelf was op aarde aanwezig**, waardoor de mensen vrij met Hem konden communiceren en zich nooit alleen voelden.

De opdracht van de mens was om te heersen over de aarde en net als God dingen te creëren.

Je kunt je er wellicht weinig bij voorstellen, maar het leven van Adam en Eva was voor de zondeval echt een hemels leven. Ze konden overal ongestoord en ongelimiteerd van genieten. Hun vreugde werd alleen maar groter en hun relatie met God werd intenser. De bedoeling was dat zij de intense vreugde die zij hadden ook weer zouden delen met hun kinderen. God zou dan met steeds meer zielen Zijn onbegrensde liefde kunnen delen. Dat was Gods verlangen.

Om zo te leven in de nabijheid van God, moeten

er natuurlijk regels zijn. Je kunt onmogelijk God negeren en dingen gaan doen die je zelf wil. Er zijn regels nodig om in liefde en vrede te kunnen leven.

Stel je maar eens een gezin voor met kinderen van verschillende leeftijden. Alle kinderen hebben een uniek karakter en verschillende verlangens. Als er in zo'n gezin geen regels zouden zijn, zou het binnen de kortste keren een chaos worden. Vader en moeder kunnen onmogelijk alles toestaan wat de kinderen maar willen. De wensen van de een, zouden ten koste gaan van die van een ander. En al zouden ze proberen aan alle wensen tegemoet te komen, dan zouden ze zelf geen leven meer hebben.

Het verlangen van gezond denkende ouders is dat er onderlinge vrede is, dat iedereen het naar zijn zin heeft en dat zij zelf ook kunnen genieten van elkaar en van de kinderen. Op een vergelijkbare manier wil God van Zijn schepsels genieten.

God wil van ons houden. God wil dat wij van Hem houden. En God wil dat wij van elkaar houden.

### **Overdenken**

- Begrijp je waarom regels nodig zijn in een huis?
- Begrijp je dat hetzelfde geldt voor de plek die God aan de mens gaf?



---

# GODS REGELS

Regels of wetten zijn noodzakelijk. Zelfs als je zegt: “hier zijn geen regels”, dan is dat een regel, met alle gevolgen van dien.

1 Joh. 4:8

Toen God de wereld schiep heeft Hij niet hoeven nadenken over de regels die Hij de mens zou opleggen. De regel waarmee God al eeuwig bekend is, is liefde. **Liefde is Gods natuur** en Hij weet dat het werkt.

1 Kor. 13:4-8

Onze kennis van de liefde is nu nog zeer beperkt. Wel weten we uit de Bijbel dat zij mensen **vervult met blijdschap, geloof, hoop en verdraagzaamheid, dat zij niemand kwetst, niet opschept, niet jaloers wordt, niet egoïstisch is, niet bitter wordt en nooit vergaat.**

Matth. 22:37-40

God schiep de mens naar Zijn beeld en legde daarom ook Zijn natuur, of Zijn regels, in de mens. Zijn regels worden door Jezus heel simpel samengevat, Hij zei: **“Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.”**

Het klinkt bijna te simpel om waar te zijn, maar toch

is het zo: als je liefhebt, zondig je niet. Elke keer als je zondigt is dat een gebrek aan liefde. **Waar volmaakte liefde is, is er geen ruimte voor kwaad.** Rom. 13:8-10

Uiteraard is onze liefde vaak erg beperkt, maar toch zie je er iets van terug bij twee mensen die van elkaar houden. Vooral in het begin zijn ze uiterst voorzichtig en proberen ze elkaar vooral niet te kwetsen. Ze zeggen alleen maar lovende dingen en proberen elkaar voortdurend blij te maken. Er bestaat geen enkele andere man of vrouw op dat moment; hij of zij is het hélemaal. Hoewel vaak van korte duur, geven deze bijna hemelse gevoelens ons een idee van wat Goddelijke liefde inhoudt. Als je het ooit hebt gevoeld, bedenk dan dat Gods liefde nog veel groter is en vooral dat die nooit ophoudt. Er komt bij God geen moment van bedrog. Geen moment dat de verliefdheid voorbij is. Het begint fantastisch, het groeit elke dag en het houdt nooit meer op. Dat is pas liefde!

Iedereen kan zien dat op deze aarde niet te leven valt zonder liefde, maar zo weinigen gaan op zoek naar de Bron ervan. Hij weet wat echte liefde is en waarom het een noodzakelijke wet is voor het eeuwige leven.

Net als ouders de regels voor een gezin bepalen omdat zij doorgaans wijzer zijn, **bepaalt God de regels voor de mensheid omdat Hij wijzer is. Veel wijzer!** Jes. 55:8-9, Job 26:14

---

# ONZE VRIJE WIL

Weinig mensen kunnen uitleggen wat liefde inhoudt, maar iedereen weet dat je het niet kunt afdwingen. Je ervaart pas liefde van iemand, als diegene het spontaan geeft.

Het bekendste voorbeeld is misschien wel dat van de vrouw die klaagt dat ze nooit een bosje bloemen krijgt. Als de man dan direct zijn schoenen aantrekt en een bosje bloemen gaat halen, zal ze zeggen dat het niet spontaan gegeven is. Er zit een kern van waarheid in haar woorden. Hoe leuk is het als je partner totaal onverwacht naar je toekomt met een cadeautje en waardering naar je uitspreekt? Je voelt je dan geliefd.

Hierin wordt duidelijk dat liefde vrijwillig gegeven moet worden. Ook al wil je nog zo graag liefde ontvangen, het is onmogelijk om een ander daartoe te dwingen.

Maar stel nu dat je praat over een gedwongen huwelijk. De man had een oogje op de vrouw, maar zij helemaal niet op hem. Hij gaat naar haar ouders en zij wordt aan hem uitgetrouwde. In het huwelijk geeft hij voortdurend cadeautjes en spreekt veelvuldig zijn waardering naar haar uit. Toch raakt het haar hart niet. Ze houdt niet van hem en zijn gebaren ervaart ze niet als liefde.

Dit maakt duidelijk dat liefde ook vrijwillig ontvangen moet worden. Ook al is de ander nog zo spontaan in het geven van liefde, als je het niet wilt ontvangen, kun je daartoe niet gedwongen worden.

Er zijn dus twee belangrijke voorwaarden voor liefde:

1. liefde moet uit vrije wil gegeven worden en
2. liefde moet uit vrije wil ontvangen worden.

Menselijke relaties laten ons duidelijk zien dat liefde niet kan bestaan zonder vrije wil.

En zo is het precies tussen God en mensen. **God houdt van de mens en heeft hem zelfs speciaal geschapen om Zijn liefde mee te delen.** Maar God, die zelf Liefde is, weet als geen ander dat een gedwongen huwelijk niet werkt. Hij besloot dus een wezen te scheppen met een vrije wil. **Een wezen dat kan kiezen om Zijn liefde te ontvangen of te weigeren. Een wezen dat zelf beslist om liefde terug te geven of niet.**

Joh. 3:16,

Matth. 22:37-38

Zie bijv. Joz. 24:15,

Gal. 6:7-8

**Gods liefde is vrijwillig en spontaan en wordt vandaag nog aan je aangeboden. Maar pas als jij Zijn liefde wil ontvangen, zal je een levende relatie met Hem kunnen hebben.**

Rom. 5:8,

Openb. 3:20

## Overdenken

- Is het je wel eens opgevallen hoe vaak je in de Bijbel wordt opgeroepen om je te bekeren?
- Dringt het tot je door dat deze oproepen alleen nuttig kunnen zijn als je een vrije wil hebt?

---

# ONZE KEUZE

De meeste mensen kennen het verhaal van Adam en Eva die eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Als je Genesis goed leest zie je dat deze boom eigenlijk een vraag is van God aan de mens:

*“Mens, wil je accepteren dat Ik, jouw Schepper, meer wijsheid heb? Dat Ik weet wat goed en kwaad is? Wil je Mij daarom gehoorzamen? Alles wat ik van je vraag is Mij lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Als je Mijn gezag accepteert, dan zal Ik je altijd Mijn wil bekend maken en zal je deze geboden dus nooit overtreden.”*

Het verlangen van de mens, en dat herken je ongetwijfeld in jezelf, was om zelf te kunnen bepalen wat goed en kwaad is. Hij wilde zelf kunnen beslissen wat een daad van liefde is en wat niet. De duivel verleidde de mens door hen op dit verlangen aan te spreken. Hij zei: **“ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.”**

Gen. 3:5

Het antwoord dat de mens had moeten geven was: **“Duivel ga weg, wij accepteren God als Regelgever. Wij vertrouwen erop dat Hij het beste met ons voorheeft. Als wij met onze gebrekkige wijsheid onze eigen regels gaan bepalen, zullen we zeker sterven,**

Gen. 2:17

dat heeft Hij gezegd.”

Als een kind een snoepje op straat ziet liggen, zal het geneigd zijn het op te rapen en in de mond te stoppen. Moeder, die veel wijzer is, weet dat het snoepje besmet kan zijn met allerlei bacteriën. Hoewel deze voor het kind onzichtbaar zijn, kunnen de beestjes het kind vreselijk ziek maken. Een kind moet er dus op vertrouwen dat wat zijn moeder zegt waar is. Als zo'n moeder dreigt met ziekte of zelfs de dood, zien we dat als goed. Die ziekte of dood is niet de straf van de moeder, maar een logisch gevolg. Een gevolg waar moeder het kind juist voor wil beschermen.

Precies zo waarschuwt God de mens veelvuldig in de Bijbel. Vaak lees je: **als jullie dit of dat doen, zal er een vloek over jullie komen of zullen jullie sterven**. Veel mensen vinden God daarom streng en meedogenloos, terwijl Hij juist Zijn kinderen wil beschermen tegen de logische gevolgen van het kwaad. Net als een goede ouder, wil Hij zijn onwetende kinderen behoeden voor domme keuzes.

Zie bijv.

Deut. 28:15

Omdat de mens kiest om met zijn gebrekkige wijsheid zelf te willen beslissen over goed en kwaad, is hij onderworpen aan de dood.

## Overdenken

- Heb jij weleens keuzes gemaakt waarvan je wist dat ze verkeerd waren?
- Zo ja, wat waren de gevolgen?

---

# HET GEVOLG VAN ONZE KEUZE

Door ongehoorzaamheid is de mens onderworpen aan de dood. Je vraagt je misschien af wat die dood dan inhoudt. Adam en Eva stierven toch niet direct? Lichamelijk niet nee, maar geestelijk wel. Hun goede relatie met God werd direct verbroken. Dat is wat de zonde doet: **het brengt scheiding tussen God en mensen**. Na de geestelijke dood, volgde later ook de lichamelijke dood.

Jes. 59:2

Veel mensen denken dat God de mensen straft met de dood, maar de dood is eerder een logisch gevolg van ongehoorzaamheid aan de Wijsheid van God.

Als een kind zijn ouders ongehoorzaam is, loopt het steeds gevaar. Het kan zijn handen branden aan de kachel (of hier in Suriname het kampvuur), het kan ziek worden door vieze dingen van de straat op te rapen, het kan ongelukken krijgen door zomaar de straat op te rennen en ga zo maar door. Als de ouders voldoende gewaarschuwd hebben, geven we hen normaal gesproken niet de schuld van een ongeluk. Het ongeluk van zo'n kind zien we ook niet als straf. Het is gewoon een logisch gevolg van ongehoorzaamheid.

Hoe zit het dan met mensen die God niet willen gehoorzamen? **Wie God verlaat heeft smart op smart te vrez**<sup>en</sup>, zegt de berijmde versie van Psalm 32. Die smart is een logisch gevolg. Toch geven mensen vaak God de schuld van hun smart. Maar God heeft zo vaak gewaarschuwd. Hij waarschuwt voordat we zondigen, Hij waarschuwt wanneer we zondigen en Hij waarschuwt erna.

Ps. 32:10

Door gebrek aan wijsheid ziet een kind geen gevaren. Zo zien wij ook de gevaren niet van onze zonden. Gehoorzaamheid heeft daarom alles te maken met overgave. Wij hebben niet alle wijsheid dus we moeten er gewoon op vertrouwen dat wat God zegt, waarheid is.

**God zegt bijvoorbeeld dat we niet Hem én geld kunnen liefhebben, dat we niet met begeerte naar een vrouw (of man) mogen kijken en dat we onze naasten (ook de vervelende) moeten liefhebben.** Misschien begrijp je die regels niet altijd. Bedenk dan dat God veel wijzer is dan jou. Jij kent de gevolgen van deze zonden misschien niet, maar Hij wel. Wil je Hem gehoorzamen?

Matth. 6:24,

Matth. 5:28,

Matth. 5:43-44

## Overdenken

- Heb jij ervaren dat er een scheiding is tussen God en jou?
- Zijn er regels van God die jij niet begrijpt?
- Ben je bereid ook de regels te gehoorzamen die je niet begrijpt?



---

# GODS TUCHT

Ondanks de keuze van de mensen om God niet te willen gehoorzamen, liet Hij hen niet in de steek. Hij maakte hen Zijn volmaakte regels bekend doormiddel van de wet. Deze regels waren niet nieuw. Ze waren er altijd al, maar het was niet nodig voor de mens om die te kennen. Adam en Eva leefden namelijk helemaal conform Gods wil. Met hun hele hart, deden ze altijd wat God behaagde. Ze hoefden niet zelf te beslissen of iets goed of kwaad was, ze vroegen het simpelweg aan God en deden wat Hij hen zei. Ze kregen daarin uiteraard ruimte om creatief te zijn.

Gen. 2:19 Zo mocht Adam namen geven aan de dieren. **Adam gehoorzaamde met liefde aan deze opdracht en God keek ook met liefde toe hoe Adam hen noemen zou.**

Maar nu werd het anders. De relatie was verstoord en de mens kon niet langer vrij communiceren met God. Ze wilden hun eigen wil doen. De wet gaf blijk van de grote liefde en vergevingsgezindheid van God. De wet zegt als het ware: “Jullie willen zelf god zijn, met dat beetje wijsheid dat jullie hebben. Dat gaat helemaal mis. Toch zal Ik jullie richtlijnen geven. Zonder die perfecte relatie die we hadden, zullen jullie die regels nooit kunnen gehoorzamen, maar toch maak Ik ze jullie bekend. Ik hoop dat jullie zullen ontdekken, dat jullie geen god kunnen zijn en dat jullie op zoek zullen gaan naar vergeving en herstel.”

De wet was op deze manier een **tuchtmeester**. Tuchtmeester is een vertaling van het Griekse woord *paidagōgos*. In Bijbelse tijden had zo'n tuchtmeester als taak een kind te leren hoe het zich moest gedragen. De tuchtmeester zegt ons in dit geval: "heb God lief boven alles." Maar zoals ik al zei, kan liefde alleen voortkomen uit vrije wil. En met die vrije wil had de mens juist gekozen om zichzelf meer lief te hebben dan God. Om die reden maakt Paulus dan ook duidelijk dat de wet geen oplossing bracht. **De wet beperkte enigszins de schade, maar het was uiteindelijk bedoeld om ons te brengen tot de echte Oplossing.**

Gal. 3:24

Gal. 3:19-24

Alles wat de wet zegt is goed. De tuchtmeester heeft helemaal gelijk. **David zag dat in en maakte daarom het langste loflied over de wet.**

Ps. 119

Nogmaals, God wil dat mensen eeuwig leven in nauwe relatie met Hem. Zijn enige voorwaarde daarvoor is liefde. De wet is slechts een samenvatting van wat die liefde inhoudt. **Het enige wat een eerlijk mens kan uitroepen bij het bestuderen van de wet is: dit lukt me nooit.** En dat is precies de bedoeling. **De wet laat onze onmogelijkheden zien en wijst ons vervolgens naar de Oplossing; naar Christus.**

Rom. 3:9-20

Rom. 3:21-24

## Overdenken

- Begrijp je dat de wet die God gaf niet uit nieuwe regels bestond?
- Heb jij ook gemerkt dat je niet uit eigen kracht in staat bent om je aan de wet van God te houden?

---

# GODS OPLOSSING

De mens wil zelf bepalen wat goed en kwaad is. Hij wil doen waar hij zelf zin in heeft en wat hem het beste lijkt. Gods wil is ondergeschikt geworden. De Bijbel noemt dit een zondige natuur. Het is alsof we besmet zijn met een soort virus, genaamd zonde (enkelvoud). Alles wat daaruit voortvloeit, zoals haat, hebzucht en egoïsme, zijn zonden (meervoud). De wet van God maakt ons wel duidelijk dat dit zonden zijn, maar het biedt geen oplossing. Uit angst voor straf kunnen we bepaalde regels gehoorzamen maar het virus blijft in ons en nieuwe zonden blijven komen.

De oplossing moet gezocht worden in genezing van het virus. De zondige natuur moet helemaal worden uitgeroeid. Want, zoals we al zagen, is dat het **wat scheidings maakt tussen God en mensen**. God kan en wil simpelweg geen mensen in Zijn nabijheid hebben die besmet zijn met het zondevirus.

Het is niet meer dan logisch dat de oplossing moet worden gezocht in de reiniging van zonden. Hoewel veel mensen eroverheen lezen, is dat dan ook het allereerste wat over Jezus' bediening wordt gezegd in het Nieuwe Testament; **Hij is het, die zijn volk zalig maken (of redden) van hun zonden**. Heel bijzonder zijn dan ook de twee verzen die daarop volgen, waarin wordt gezegd dat **Hij ook de naam**

**Immanuël zal krijgen, wat betekent: God met ons.** Eigenlijk is dat het hele Evangelie. Jezus komt om Zijn volk te redden van zonden, datgene wat scheiding brengt tussen de mens en God. Daardoor kan God weer met ons zijn!

We hebben nu gezien dat er een scheiding is tussen God en mensen door de zonde, dat Jezus kwam om de mensen van zonden te redden en dat de relatie daardoor hersteld wordt. God kan weer met ons zijn. Maar wat deed Jezus nu precies? Hoe redt hij ons?

Om dat helder te krijgen, moeten wij kijken naar drie belangrijke onderdelen van Jezus' bediening:

1. Jezus laat zien hoe we moeten leven;
2. Jezus maakt vergeving mogelijk;
3. Jezus maakt redding mogelijk.

### *1. Jezus laat zien hoe we moeten leven*

Het eerste wat Jezus deed, was Gods maatstaf bekend maken. In de vier evangeliën (Mattheüs, Markus, Lucas en Johannes) lees je hoe Hij leefde en wat Hij vertelde over het Koninkrijk van God. Hij laat de mensen weten hoe perfect God is en hoe geweldig Zijn Koninkrijk.

Mensen, waaronder ook zijn discipelen, ontdekken al snel dat niemand voldoet aan die maatstaf. Zijn discipelen vragen op een gegeven moment verslagen: **“Wie kan dan behouden worden?”** Jezus' antwoord is: **“Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God**

Matth. 19:25

Matth. 19:26

**zijn alle dingen mogelijk.”** Dat het bij mensen onmogelijk is, blijkt ook wel uit het feit dat **Petrus Jezus verloochend**. En Jezus had nog wel gezegd dat **iedereen die Hem verloochend, ook door Hem verloochend zal worden voor de Vader**. Het onderwijs van Jezus, had dus nog geen oplossing gebracht. Het is als het ware meer een soort raamwerk, waardoor je kunt zien hoe je moet leven.

Math. 26:74-75

Math. 10:33

## *2. Jezus maakt vergeving mogelijk*

Na Gods Koninkrijk te hebben bekendgemaakt, sterft Jezus een verschrikkelijk dood aan het kruis. **Hij nam daarbij de zondeschuld van de mensen op zich**. Door deze daad, is het voor God mogelijk om de schuld van de mensen te vergeven. Vergeving is de eerste stap in het reddingsplan van God.

1 Petr. 2:24

Voor veel mensen is Jezus' dood moeilijk te begrijpen. Vaak wordt gezegd dat God toch ook had kunnen vergeven zonder iemand te straffen. Ook zijn er die vinden dat ze redelijk goed hebben geleefd, en ze begrijpen niet dat een kruisdood nodig is voor de vergeving van hun zonden. Ik begrijp die gedachten en heb ze zelf ook gehad. Maar ik heb ook ontdekt dat God je de waarheid kan laten zien als je daarom vraagt.

Bid dat God je laat zien waarom jouw zonden zo erg zijn. Bid dat Hij je een beetje besef geeft van Zijn heiligheid. **Een van de werken van de Heilige Geest is om de wereld te overtuigen van zonden, gerechtigheid en oordeel**. Als er staat *de wereld*,

Joh. 16:8

betekent dat ook de ongelovigen. Hoe zouden zij anders weten dat zij een redder nodig hebben? Hoe had ik het anders geweten?

De mannen en vrouwen van Israël waren vol trots, ook zij vonden waarschijnlijk dat zij behoorlijk goed leefden. Tot het moment aanbrak dat God tot hen zou spreken. **Bang om te sterven smeekten ze Mozes om voortaan tussen hen en God te bemiddelen.** Ook de profeet **Jesaja beseftte pas werkelijk hoe onrein hij was toen hij God ontmoette in een visioen, en ook hij dacht dat hij zou sterven.** God kan ook jou laten zien waarom die vergeving zo belangrijk is.

Ex. 20:19

Jes. 6:5

Nogmaals, vraag God ernstig om jou de noodzaak van vergeving en de waarde van Jezus' kruisdood te openbaren. Ik heb de neiging om allerlei voorbeelden te noemen uit mijn eigen leven, waarin ik Gods grootheid en heiligheid heb ervaren. Maar ik besef dat mijn voorbeelden erg beperkt zijn en dat woorden alleen jou niet kunnen overtuigen. Je hebt ongetwijfeld al veel vaker gehoord dat God groot en heilig is en dat Hij van je houdt. Maar zolang God Zelf geen openbaring in je hart geeft, kan geen enkele welbespraakte Christen jouw hart overtuigen. **Geloof is een gave van God.**

Ef. 2:8

### *3. Jezus maakt redding mogelijk*

Na Gods vergeving voor ons mogelijk te hebben gemaakt, blijft Jezus drie dagen in het graf. Als Hij daar gebleven was, zou het bij vergeving alleen zijn gebleven. Veel Christenen blijven daar ook hangen.

Stel dat een vader zijn zoon heeft gestraft. De zoon heeft zijn straf gedragen en gaat naar zijn vader toe. Hij vraagt: “is het nu weer goed pap?” Papa zegt: “Ja hoor jongen, ik heb je vergeven”. Vervolgens zegt de vader niets meer. Na dagen stilte vraagt de jongen: “Pap, ben je nog steeds boos op me?” “Nee hoor jongen,” zegt de vader, “ik wil alleen geen contact meer.”

Mogelijk komt die uitspraak je bekend voor, maar gelukkig is het niet zo met Gods vergeving. Na ons vergeven te hebben, wil God gelukkig wel contact met ons.

Als je als Christen blijft hangen bij ‘ik ben vergeven’, ben je net een levende dode. Je gelooft in Jezus’ dood aan het kruis, maar blijft met Hem in het graf. In je leven draag je geen vrucht en je geloof wordt al snel omgezet in religieuze handelingen. Je bid misschien, je gaat trouw naar de kerk, maar het voelt allemaal meer als een plicht. Er zijn tegenwoordig zelfs veel zogenaamde kerken waar überhaupt geen leven van uitstraalt. Ze zijn gevuld met mensen die allemaal zeggen vergeven te zijn, maar die niet lijken te leven.

Nee, God wil dat we leven. Dit wordt duidelijk als Jezus na drie dagen door Hem wordt opgewekt uit de dood. Gods recht is geschied en de zondes Schuld van de mensen, die Jezus op zich had genomen, is bestraft. De reden van de scheiding is daarmee weggenomen en **Jezus kon weer vrij naar Zijn Vader gaan**. De Bijbel maakt duidelijk, dat wanneer wij

Joh. 20:17

gelooven in Jezus en Hem gehoorzamen, we ook deel mogen hebben aan deze opstanding. We hoeven daarvoor niet lichamelijk te sterven, maar onze oude mens moet wel ter dood worden gebracht. **Een beeld van ons sterven en opstaan is de doop.**

Zie o.a.

Rom. 6:1-14

Sterven aan je oude leven en opstaan in het nieuwe, is een noodzakelijke stap om een levende Christen te kunnen zijn. Je kunt je voorstellen dat iedereen wel vergeving van zonden wil ontvangen. Maar helaas zijn er maar weinig die ook willen sterven. Als dat sterven alleen maar zou betekenen dat je onder water gaat, zou het voor de meesten niet zo'n probleem zijn. Maar sterven betekent veel meer dan dat. Sterven betekent dat je vaarwelzegt tegen je oude leven. Vaarwel tegen alle zonden waarvan je bewust gemaakt bent door de Heilige Geest.

Door te sterven, verliest de zonde zijn macht over jou. Het heeft niet langer zeggenschap. Veel Christenen proberen vanaf het moment dat ze tot geloof komen zelf de zonden het hoofd te bieden, met veel falen tot gevolg. Bewust sterven betekent echter dat je juist toegeeft dat je niet kunt stoppen met zondigen. Je erkent dat je besmet bent met het virus, dat het je naar een vreselijke dood toe brengt en dat je geen enkele remedie hebt gevonden. Je sterft in het geloof dat je nieuw leven zal ontvangen, omdat Jezus ook opstond uit de dood.

Dat nieuwe leven ontvang je geestelijk. Het geestelijke is voor ons onzichtbaar, maar daarom



niet minder werkelijk. Het zichtbare, ons lichaam, blijft onveranderd. Dat betekent dat ons lichaam nog dezelfde slechte verlangens heeft. Het lichaam met zijn verlangens, wordt in de Bijbel vlees genoemd. Je ziel, die als het ware tussen je geest en je lichaam instaat, is de plaats waar jij keuzes maakt. Voordat je te tot geloof kwam, hobbelde je ziel maar wat achter je lichaam aan, en deed je alles wat het verlangde. Nu je geestelijk opnieuw geboren bent, is de volgorde weer zoals God het heeft bedoeld. Je bent niet langer een slaaf van je vlees en dus van de zonde, maar je mag en kan erover heersen. Je ontvangt de macht om nee te zeggen.

Het is vaak moeilijk uit te leggen hoe het dan kan dat er toch nog zondige verlangens zijn. Misschien wordt het wat duidelijker als je terugdenkt aan Adam en Eva. Ze waren zeer goed in Gods ogen en zonder zonde. De duivel kwam in de hof om hen te verleiden. Tot zover was er nog geen probleem. Adam en Eva hadden de macht om uit vrije wil nee te zeggen. De duivel had dan geen enkele macht over hen gehad en had waarschijnlijk ook moeten wegvlugten uit de hof. Zo is de situatie ook weer wanneer je opnieuw geboren wordt. De duivel is van zijn troon in je leven. Hij is niet weg en zal je proberen te verleiden via je nog niet herstelde vlees, maar jij hebt de macht om hem te weerstaan. **“En hij zal van je wegvlugten”**, voegt Jakobus zelfs toe.

Jak. 4:7

Filipp. 2:13

**De reden van je nieuwe, goede verlangens is de Heilige Geest. Ook de kracht om nee tegen de zonde**

te zeggen, ontvang je van Hem. De inwoning van de Heilige Geest is Immanuël in de praktijk. Door de Heilige Geest kunnen we zeggen dat God met ons is. Dit was onmogelijk in ons oude leven, maar in de nieuwe mens, bevrijd van de zondemacht, wil Hij woning maken.

De Heilige Geest woont in iedere ware Christen. Zoals ik al zei is Hij het die nieuwe verlangens in je scheidt en je kracht geeft om daaraan gehoor te geven. Dit werd ook al voorzegt in het Oude Testament, waar van Hem wordt gezegd dat Hij het is die zal maken dat Zijn volk naar Zijn inzettingen wil wandelen en Zijn verordeningen wil onderhouden. Ergens anders staat dat Hij de wet in ons hart schrijft. Als je dit boekje goed hebt gelezen en Gods Woord tot je hart hebt laten spreken, moet je aversie tegen het woordje wet, als je dat had, inmiddels zijn weggenomen.

Ez. 36:27

Jer. 31:33

De wet is in ons nieuwe leven niet langer een tuchtmeester, die ons van buitenaf allerlei dingen leert. Maar het is ook niet afgeschaft. Logisch want hoe zou God ooit Zijn huisregels kunnen veranderen? Zou Hij ooit afstand doen van Zijn heiligheid en tegen de mensen zeggen: “Vergeet Mijn wet maar, het Offer is gebracht, nu mogen jullie binnenkomen en leven hoe jullie willen.” Dat is dwaas om zelfs maar te bedenken.

Nee Gods wet, Zijn natuur, is volmaakt en blijft gelden tot in eeuwigheid. Het is de enige manier om te leven. In ons nieuwe leven hebben we die

waarheid ontdekt. Vanuit de liefde die we van Hem ontvangen in onze geest, willen we niets anders dan Hem gehoorzamen. Het is als een vrijwillig huwelijk vol van liefde en passie. En zeg nu zelf, als een man en vrouw echt van elkaar houden, hoeft niemand hen te vertellen dat ze elkaar geen pijn mogen doen of elkaar trouw moeten zijn. Het is zo vanzelfsprekend, dat die wet ongeschreven en zelf onbesproken kan blijven.

**1 Petr. 2:11** Maar dan is er toch dat vlees dat zeurt en **krijg voert tegen onze ziel**. Ons verlangen is goed geworden en de liefde voor God is geboren, maar ons vlees blijft trekken. We waren jaren gewend aan zijn verlangens toe te geven, en nu zegt onze geest dat niet meer te doen. En met deze strijd komen we dan uiteindelijk toe aan de vraag waarmee dit boekje begint.

### *Gereinigd worden van zonden*

Het Christen worden is niet een eenmalige gebeurtenis die alleen effect heeft op het leven na de dood. In de praktijk lijkt het hier helaas vaak wel op. Vele mensen hebben een simpel gebed uitgesproken en werden door een mens welkom geheten in het Koninkrijk van God. Vervolgens veranderde er in hun leven nauwelijks iets. Veel van deze mensen gaan zelfs nog losbandiger leven, omdat ze denken dat ze toch al vergeven zijn. **De genade van God wordt op die manier in losbandigheid veranderd.**

**Jud. vers 4**

Dit alles is gebaseerd op de gevaarlijke leugen dat Jezus kwam om mensen te redden van de hel. Het

is heel belangrijk om in te zien dat de hel niet het probleem is. Onze zonden zijn de oorzaak van het probleem, de hel is slechts een gevolg. God kan het gevolg niet wegnemen, want dan zou Hij Zijn eigen natuur moeten veranderen. Nee, God stuurde Jezus om je te redden van zonden, de oorzaak van de scheiding tussen God en jou.

Als Jezus iemand redt van zonden, begint dat altijd met het feit dat diegene beseft dat hij of zij zondig is en daarom in nood. Mensen die niet in nood zijn, hoeven immers niet gered te worden. Mensen die oprecht zoeken, zullen Jezus vinden en geloof in Hem ontvangen. Ze zullen zich vervolgens afkeren van hun oude leven (bekeren), aan hun oude leven sterven en een nieuw leven beginnen (dopen). Overal in de Bijbel wordt dit weergegeven als een proces. **Er wordt gesproken over wandelen, rennen, volharden, vasthouden, overwinnen enzovoorts.**

Zie bijv.

1 Kor. 9:24-27,

Openb. 2:7

Op de eerste vier Evangelieën en Handelingen na, die meer verslagen zijn, bestaat het hele Nieuwe Testament uit aanmoedigingen en vermaningen om maar vol te houden in het leven als Christen. Als redding dus een eenmalig iets was en op één moment gebeurd, zou het Nieuwe Testament overbodig zijn. Nee, redding begint met geloven in Jezus Christus en het **eindigt pas als we tot onze dood in Hem zijn gebleven.**

Hebr. 3:14

Deze wandel met Jezus, heeft als doel dat we gereinigd worden van zonden. Hij wil ons klaar maken om God

de Vader te ontmoeten. Met ons vervuilde karakter zullen we beschaamd staan als we bij Hem komen, maar **Jezus wil ons zonder vlek en rimpel voor Hem stellen.**

Ef. 5:25-27

Hoe Jezus ons reinigt hebben we eigenlijk al gezegd, maar het is goed om er nog eens goed over na te denken. Door Jezus offer kan de Heilige Geest in ons hart komen wonen. **Het werk van de Heilige Geest is vervolgen om Gods wetten in ons hart te schrijven.** Voorheen was de wet op een steen geschreven, maar nu dus in ons hart. Voorheen was het iets dat van buitenaf tegen ons werd gezegd, nu is het iets dat in ons leeft.

Jer. 31:33,  
Hebr. 8:8-12

Als de Heilige Geest iets op je hart heeft geschreven, kost het je geen enkele moeite meer om datgene te doen of te laten. Het is logisch en natuurlijk, het past bij je. Denk maar aan het gezegde ‘het is je op het lijf geschreven’.

Er zijn vele Bijbelse voorbeelden waar je dat schrijven van de Heilige Geest kunt herkennen. Neem bijvoorbeeld Petrus. Voorheen vreesde hij zodanig voor zijn eigen leven dat hij Jezus driemaal verloochende. Nadat hij de Heilige Geest had ontvangen, was hij in staat om zonder angst een verschrikkelijke marteldood tegemoet te gaan (volgens overleveringen is hij op zijn kop gekruisigd). De wet die de Heilige Geest op zijn hart had geschreven was: ik zal Jezus koste wat het kost, nooit verloochenen. Dit kan niemand uit enkel menselijke

wilskracht, ook al is het een wet van God. Deze wet en de kracht om je eraan te houden, kan enkel door de Heilige Geest in je hart geschreven worden.

Als je globaal het verschil tussen het Oude en Nieuwe Testament bekijkt, zie je dat met de komst van de Heilige Geest alles veranderd. David, een man naar Gods hart, pleegt overspel en vermoord iemand. Salomo, de meest wijze mens, eindigt zijn leven miserabel door zijn vele vrouwen te volgen in de afgodendienst. Mozes, de meest zachtmoedige man, verliest zijn geduld en is God ongehoorzaam door op de rots te slaan. Simson, een groot richter, valt voor de verleidingen van een vrouw, wat hem naar de ondergang brengt.

Als we kijken naar Gods kinderen in het Nieuwe Testament, zien we dat het hen wel lukt om God trouw te blijven. Sterker nog, naarmate ze langer met Jezus wandelen, worden ze steeds standvastiger in hun geloof. Paulus, een groot vervolger van Christenen, wordt overtuigd van zijn zonden, bekeert zich ervan en moedigt andere mensen aan om zuiver te leven. Uiteindelijk durft hij zelfs te zeggen: **“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden.”** En dit terwijl hij nog niet was overleden. Met andere woorden zegt hij dus dat niets hem meer kan afbrengen van Christus. Er zijn geen verleidingen meer, waarvoor hij kan bezwijken. Hij is in zijn wandel zodanig gereinigd, dat hij zeker weet zijn laatste dagen in Christus te blijven. En net zo gaat het met vele van zijn geloofsgenoten. **Stefanus**

2 Tim. 4:7

Hand. 7:54-60

bijvoorbeeld sterft een vreselijke dood, maar kijkt vol blijdschap omhoog naar een geopende hemel.

Joh. 1:12

2 Kor. 3:17-18

Kortom doordat de Heilige Geest is gekomen, zijn mensen in staat om de zonde het hoofd te bieden. Hun leven hoeft niet te eindigen met afgoderij, overspel en angst. Maar met kracht, vrede en zuiverheid. Door het aannemen van Jezus' offer, en het binnenkomen van de Heilige Geest, **ontvang je de macht om een kind van God te worden**. Paulus zegt daarover: **“De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.**

Als de Geest dus in je woont, verander je meer en meer naar Gods beeld. Door Gods wet van buitenaf tot je te nemen, voel je je beperkt. Maar als de Geest die in je schrijft, ben je vrij. Ooit hoorde ik een mooie definitie van vrijheid die ongeveer hierop neerkwam: Er is vrijheid als je datgene wat je moet doen, ook graag wilt doen en datgene wat je moet laten ook graag laat.

Mensen die niets met God te maken willen hebben, zeggen vaak dat ze vrij zijn. Op het eerste gezicht lijkt dat ook zo, ze doen namelijk wat ze willen. Het probleem is echter dat wat ze willen, niet datgene is wat ze moeten doen. Het gevolg daarvan is meestal ellende.

Ik ken iemand die heel zijn leven achter vrouwen is aanggelopen. Hij had relaties met mooie vrouwen en vele mannen zijn jaloers op hem geweest. Hij dacht zelf dat hij vrij was om zulke dingen te doen (ook al zou hij zijn vrouw iets ernstigs aandoen als zij hetzelfde deed). Nu is de man oud geworden. Als ik hem bezoek word ik altijd bedroefd. Hij is eenzaam en angstig. De enige vrouw die echt van hem hield, kan na alle ellende niet meer met hem samenwonen. Inmiddels is hij ook zijn mannelijke kracht kwijt en kijkt er geen vrouw meer naar hem om. Deze man deed wat hij wilde, maar niet wat hij moest doen. Deze man leek vrij, maar de werkelijkheid is hem nu bekend geworden.

Je bent vrij als je vrijwillig leeft volgens Gods wetten. Zoals Gods wetten het voorschrijven, is hoe we moeten leven. Een andere manier is er simpelweg niet. Je kunt het proberen, maar dat houdt geen stand. Alleen zoals God het voorschrijft is goed te leven. En ook alleen op die manier blijf je eeuwig leven. God wil mensen in zijn nabijheid, die liefde hebben voor Hem en voor elkaar. Als iemand dat niet heeft, kan hij of zij nooit in Gods nabijheid zijn.

Vrijwillig leven volgens Gods wetten, dat is dus waar de Heilige Geest ons naartoe wil brengen. Hij doet dit niet in een keer, en ook niet zonder tussenkomst van onze wil. Nee, zoals de keuze om tot Jezus te komen vrijwillig is, is ook het blijven in Jezus vrijwillig. Het blijven in Jezus, betekent dat de Heilige Geest blijft schrijven en dat er dus **vruchten komen**. Vruchten

Joh. 15:5



1 Joh. 2:6

zijn merkbare gevolgen van je leven met Hem. Jijzelf en anderen zullen gaan merken dat je gaat wandelen naar Zijn geboden. Om die reden durft Johannes zelfs te zeggen dat **wie zegt, dat hij in Hem blijft, ook zelf zo behoort te wandelen, als Hij gewandeld heeft**. We worden dus meer en meer als Jezus. Ons karakter, ons denken, ons spreken, alles gaat lijken op dat van Hem.

Andersom geldt het dus ook. Als je zegt een Christen te zijn maar je wandel gaat in geen geval lijken op de wandel van Jezus, met andere woorden, er zijn geen vruchten en de Heilige Geest schrijft niets in je hart, mag je concluderen dat je geen Christen bent.

Met dit laatste ben ik tot nu toe altijd wat voorzichtig geweest, omdat ik merk dat velen zich hierdoor veroordeeld voelen. Maar is het niet beter om jezelf af te vragen of je wel werkelijk een Christen bent, dan om het je hele leven aan te nemen, om er aan het einde achter te komen dat het niet zo is?

Matth. 7:21-23

Of denk je dat het niet bestaat? Denk je echt dat iedereen die eens een gebed heeft gedaan en Jezus 'Heere' noemt, een ware Christen is? Lees dan **Mattheüs 7:21-23** maar eens. Degene waarover Jezus daar spreekt, hebben zelfs wonderen in Zijn Naam gedaan. Toch zullen zij het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Wie dan wel? Degene die de wil van God hebben gedaan, staat erbij. Wat is de wil van God? Dat is Zijn wet. Degene die Hem en hun naaste hebben liefgehad (de samenvatting van de wet), zij

zullen binnengaan. Die liefde is wat God door Zijn Heilige Geest in ons hart wil schrijven.

Schrijven is een proces. Dus geen enkele Christen is direct volmaakt. **Struikelen is iets dat voor zal komen.** Toch moet je groei ervaren in je geestelijk leven. Je moet ervaren dat de Heilige Geest op je hart aan het schrijven is. Bepaalde slechte dingen die je deed zonder aarzelen, begin je te zien als verkeerd. Bepaalde verkeerde verlangens die je had, verdwijnen. Nieuwe, goede verlangens ontstaan. Bepaalde zonden komen steeds minder voor en sommige helemaal niet meer. Net als een boom, begin je te groeien. Niet direct zal je vruchten hebben, maar ze komen eraan. Dat is veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid naar het beeld van God.

1 Joh. 1:8

Ken je dit nieuwe leven al? Laat dit boekje dan een bemoediging voor je zijn. Een frisse regenbui vol voedingstoffen. Drink het en laat de sappen van Gods Woord door je heen stromen. Dan kunnen je vruchten nog mooier en voller worden.

Ken je dit nieuwe leven nog niet? Ben je geen Christen of twijfel je daaraan? Dan keert Jezus Zich vandaag naar je om en zegt: **ben je bereid alles los te laten wat je van Mij afhoudt?** Zelfs al is het je vader, moeder, vrouw, kind, broer of zus? Zelfs al is het iets waar je tot nu toe veel van gehouden hebt? Ben je bereid je kruis op te nemen en achter Mij te komen?

Zie o.a.

Matth. 10:37-39,

Luc. 14:25-35

**Wil je gereinigd worden van zonden?**

---

# NAWOORD

Misschien heb je na het lezen van dit boekje behoefte om verder te lezen, of wil je meer weten over het leven met God. Als dat zo is wil ik je op het hart drukken dat geen enkel boek de Bijbel te boven gaat. Elke uitleg van mensen, zo ook dit boekje, is gebrekkig. Hoewel mensen door God gebruikt worden om de Bijbel uit te leggen, is het de Heilige Geest die jou van de waarheid moet overtuigen.

Hand. 17:11-12

Alles wat je hoort of leest, zelfs datgene wat al generaties lang wordt aangenomen, moet je toetsen aan Gods Woord. **Dat deden de mensen van Beréa zelfs met Paulus' woorden, en velen van hen kwamen tot geloof.**

2 Petr. 1:3-11

Dit boekje heeft als doel om mensen bekend te maken met Gods Woord en bepaalde verdraaiingen daarvan te ontkrachten. Mijn gebed is dat mensen erdoor tot een waar geloof komen in Jezus Christus, en **dat hun geloof bevestigd zal worden door hun levenswandel.**

Op de website **[www.bepurified.org](http://www.bepurified.org)** vind je meer gratis artikelen, boeken en ander materiaal. Ook kun je daar terecht als je vragen of opmerkingen hebt.

*Sietse Lagendijk*  
*Stichting Be Purified*



God is de Almachtige Schepper van hemel en aarde. Hij heeft de mens gemaakt om in een liefdesrelatie met Hem te leven. Zijn liefde alleen kan ons hart écht vullen. De reden dat ieder mens bewust of onbewust een bepaalde leegte ervaart, is dat deze relatie is verbroken. Zonden zijn hiervan de oorzaak.

Velen geloven dat Jezus Christus kwam om de mens bij God terug te brengen. Hoewel dat klopt, kunnen weinigen uitleggen hoe Hij dat doet.

Sommigen denken dat Jezus simpelweg vrijkaartjes uitdeelt, nadat je een gebed tot Hem hebt uitgesproken. Ze gaan vaak onveranderd door met zondigen. Anderen denken dat Jezus je alleen de zonden bekend maakt, en dat Hij je na dit leven vrij zal pleiten als je er genoeg om hebt getreurd.

Maar wat is nu de waarheid? En waarom is het zo belangrijk om die te kennen? Dit boekje helpt je op weg om zelf Bijbelstudie te doen en de antwoorden op deze belangrijke vragen te vinden.