

Bemoediging tot volharding

Lopen met zicht op de Eindbestemming

Als wedergeboren christen mogen we uitzien naar een geweldige toekomst. Dit vooruitzicht kan en mag ons kracht geven om te volharden in onze wedloop.

Al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke.

— *1 Korinthe 9:25* —

LOPEN MET EEN DOEL

Als christen ben je ergens naar onderweg. Jezus zei: "volg Mij" en "strijdt om in te gaan". Hij wil ons brengen bij God de Vader om Hem te kennen en voor eeuwig met Hem te zijn.

Mattheüs 19:21, Lukas 13:24, Johannes 14:6, Johannes 17:3, 1 Timotheüs 6:12

LOPEN MET HULP

Elke christen ontvangt kracht om de wedloop te lopen. We mogen ons oog daarbij gericht houden op Jezus, Die ons is voorgegaan. Door Zijn Geest is Hij met ons. Hij kent elk obstakel en geeft uitkomst voor elke verzoeking.

Johannes 14:26, Hebreëen 12:1-3, 1 Korinthe 10:13

LOPEN MET HOOP

De Bijbel herinnert ons vaak aan het einddoel van ons geloof, dat is de zaligheid van onze ziel. We worden ook opgeroepen te volharden en de 'prijs' te behalen. De prijs is bij God te zijn voor eeuwig. Dat geeft hoop voor elke dag.

1 Petrus 1:9, Hebreëen 10:36, 1 Korinthe 9:24, Filippenzen 4:4-7

*Het eeuwig leven kent geen einde. Met eindbestemming wordt het einddoel van onze aardse reis bedoeld.



Alle ware christenen samen zullen de bruid van Jezus vormen. Er zal een hemels huwelijk* plaats vinden en ieder die wordt genodigd tot het bruiloftsmaal zal zalig zijn.

Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

— Openbaring 19:7 —

HET EEUWIGE LEVEN

Een christen die sterft zal bij God zijn. Maar ook zij die op de laatste dag nog leven zullen verzameld worden voor het hemelse huwelijk. Of het nu is in de hemel of op de nieuwe aarde, God zal met ons zijn en zelfs onder ons wonen.

Handelingen 7:59, Filippenzen 1:23, 1 Tessalonicenzen 4:17, Openbaring 21:3

VRAGEN

1. Wat betekent het dat dit leven een wedloop is?
2. Wat betekent het om het oog gericht te houden op Jezus en hoe geeft dit kracht?
3. Geeft het vooruitzicht op het eeuwige leven jou hoop en kracht om door te gaan?
4. Welk beeld heb je van het eeuwige leven?
5. Zie je uit naar de ontmoeting met Jezus?

Bovenstaande vragen kunnen in een groep besproken worden of persoonlijk worden overdacht.

*Het huwelijk tussen man en vrouw wordt in de Bijbel gebruikt als beeld van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente (zie ook Efeze 5:22-33).

Gebruik deze studiekeert voor Bijbelstudie of onderwijs. Zoek de Bijbelverzen op en lees ze in de context. Deze kaart is slechts een korte samenvatting van het onderwijs over het eeuwige leven. De Bijbel bevat de volledige boodschap. Vraag God om alle waarheid en de noodzaak van deze boodschap te openbaren.

Dit is een gratis uitgave van Be Purified. Het is niet toegestaan deze kaart te verkopen.